

GEMENGD ZWEMMEN WAS LANGE TIJD TABOE

## Een zwembad in de Vecht

Aan de Lange Muiderweg, ongeveer waar nu het Aquaduct is, was ooit een zwembad. Ik heb er nog zwemmen geleerd. Voor schooltijd stond je te kleumen aan de kant en met een haak aan je zwempak leerde je de schoolslag en de rugslag. Afzwemmen kon daar toen al niet meer, maar wel in Naarden in het zwembad, met de tribune aan de kant waar de hele familie zat te kijken.

### H. Donker

Tot in de dertiger jaren was er weinig belangstelling voor zwemmen. Misschien lag het aan de mentaliteit van onze bevolking, met een overwegend christelijke geloofsovertuiging, of er was zó veel water in de omgeving dat er geen behoefte was aan een zwembad. De mannelijke jeugd had zichzelf wel zwemmen geleerd in de haven of in de Vecht. Meisjes kwamen nagenoeg niet aan bod, wat dat betreft.



Rechts het zwembad toen het al niet meer in gebruik was.

Daar moest iets aangedaan worden, vond het bestuur van het Witte Kruis. De stuwende kracht was de heer H. Donker, directeur van de Springstoffenfabriek de Krijgsman, die ook penningmeester was van het Witte Kruis. De plannen moesten sober zijn want het tarief moest

laag blijven en er mocht geen aanslag worden gedaan op het budget van het Witte Kruis. De Gemeente Muiden werd benaderd en in 1929 bleek die bereid een renteloos voorschot te verstrekken.

### Realisatie

De Vecht was toen schoon en er lagen nog geen woonarken. Op circa honderd meter ten zuiden van de brug over de Rijksweg (nu de A1) werd een op houten palen gebouwde zwemgelegenheid gerealiseerd. Een pierenbad van 9x10 meter met een houten vlonder onder water en een diep bad van 10x20 meter, weggebaggerd in de Vechtbodem. Aan de oostkant een twintigtal badhokjes. De ingang lag aan de Lange Muiderweg, met een klein kantoortje voor de badmeester.

### Gemengd zwemmen

Gemengd zwemmen was er in het begin nog niet bij. Er

Reparatie was niet mogelijk, of was veel te duur, terwijl het water van de Vecht al de eerste



De opening van het zwembad op 31 augustus 1931.



De eerste waterpolowedstrijd werd opgeluisterd door muziekvereniging Crescendo.

### UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



### 'Koninginnedag – Liefdadigheidsdag!'

Bij noodweer dat op 10 augustus 1925 over Nederland trok, werd Borculo (in de Achterhoek) zwaar getroffen. In het hele land kwamen hulpacties op gang. Koninginnedag (31 augustus) stond dat jaar op verzoek van koningin Wilhelmina zelf in het teken van liefdadigheid. Het Bussumsch Comité Stormramp organiseerde een straatcollecte (zie man-met-hoed met collectebusje) en in deze kiosk op het Wilhelminaplantsoen werden die dag (heel kleine) meubeltjes verkocht voor het goede doel.

FOTO EN TEKST: GEMEENTEARCHIEF GOOISE MEREN EN HUIZEN



Een zwembadfeest.

Badmeester Cabri was een joviale man die honderden Muidenaren de zwemkunst heeft bijgebracht. Voor het onderhoud van het houten zwembad zette Donker personeel van de Kruitfabriek in.

### Waterpoloclub

Al snel kwam er een waterpoloclub, die dezelfde naam kreeg als het zwembad: De Vecht. Bij de wedstrijden stonden vele toeschouwers op de dekschuiten van Bouvy's Zoutfabriek, die gemeerd lagen aan de open zuidwestzijde van het bad. Ook de zwemtocht Muiden-Weesp en het afzwemmen waren feestelijke evenementen.

waren aparte uren voor mannen en vrouwen. De katholieke, hervormde en gereformeerde kerk waren het er roerend over eens dat gemengd zwemmen ongepast was. Begin 1948 werd het opnieuw geprobeerd. Het voorstel om gemengd zwemmen toe te staan haalde het net in de gemeenteraad ;: 6 stemmen voor en 5 tegen.

### Sluiting

Het gemengd zwemmen heeft niet heel erg lang geduurd, want het zwembad vertoonde al snel ernstige gebreken. De houten palen waren grotendeels verrot en het werd levensgevaarlijk.

tekenen van vervuiling begon te vertonen. Tot grote teleurstelling van velen werd in 1953 besloten tot sluiting. Twee jaar later werd het gesloopt. Na ruim 20 jaar zwemmen in Muiden was men op de buurgemeenten aangewezen. Dat deed eigenlijk niemand, je zwom gewoon toch in de Vecht.

Ayla Blüm

### Bron:

foto's Archief HKSM en Villa Amuda sept. 2014.



Chris Blüm (broer van de schrijfster) in het zwembad.