



## CAFÉ HEETTE LATER THE CORNER

# Toneel, zang, dans en geworstel in Café Delta

In 1822 werd midden op een driehoekig terrein tussen de Veerstraat, de Nassaulaan en de Brinklaan voor H.J. Bodeman een villa gebouwd. Deze Amsterdamse koopman noemde het pand villa Delta, omdat het terrein de vorm had van de Griekse letter delta (= d). Hij verbleef er vooral 's zomers. Na zijn dood in 1842 kwam de villa in bezit van zijn schoonzoon Simon Hendrik Veer, naar wie de Veerstraat vernoemd is.

### Nieuwbouw

In 1885 kocht Jacobus Bus een deel van dit terrein op de hoek van de Brinklaan en de Veerstraat en liet er door de architect J.F. Everts een café-restaurant bouwen. In 1886 werd het café-restaurant, dat met de voorgevel aan de Brinklaan lag, geopend. Het werd vernoemd naar de villa: Café Delta.

### Uitvoeringen

De grote zaal die bij Delta hoorde, werd sindsdien veelvuldig gebruikt. De toneelvereniging Bussum verzorgde er regelmatig toneelavonden met bal na, die voor de somma van 25 cent bij te

wonen waren. Eveneens 25 cent kostte in 1902 het bijwonen van de 'vertooning van levende beelden', afgewisseld met 'Muziek en Zang der Zonophone', (voorloper van de grammofoon) gepresenteerd door Frederik Keijser uit Amsterdam. Kinderen hoefden maar een dubbelte te betalen.

### Worstel- en schietwedstrijden

In 1904 verkocht Bus het café-restaurant aan Johan Oosteweeghe. Deze maakte zich direct met enig spektakel bekend: hij organiseerde een bal met een groot orkest, toegankelijk voor slechts 10 cent. Er vonden in de grote zaal ook worstelwedstrijden en schietwedstrijden met 'geweer met schietcilinder' plaats. De Volkswaarbaarheidvereniging 'Allen Weerbaar' (waaruit de gelijknamige voetbalvereniging is ontstaan) hield er geregeld schietoefeningen.

### Waranda

Bezoekers plaatsten hun fiets vaak in de halfopen veranda van café Delta. Soms werden er fietsen gestolen. Als de daders gevonden werden, waren ze nog niet jarig: twee fietsendieven kregen in 1906



■ Café Delta aan de Brinklaan omstreeks 1925.

negen maanden celstraf! De veranda werd in 1907 ook als tijdelijke winkel gebruikt door de Gooische Drogisterij en Verfzaak, toen deze wegens brand verbouwd werd.

### Van den Bosch

In 1922 kocht Johan van den Bosch het bedrijf. Er kwamen nu vooral socialistische verenigingen: de afdelingen Bussum van verscheidene vakbonden, de gemengde zangvereniging 'Kunst en Strijd', de Commissie voor Arbeiders Ontwikkeling, de Vereniging Gemeenschappelijk Grond Bezit en natuurlijk de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, de voorloper van de PvdA. Ook de Bussumse winkeliers kwamen er in 1924 bijeen om een gezamenlijke Win-

kelweek te organiseren. Er was een prijsvraag aan verbonden: in verschillende etalages kwam een letter en die letters vormden samen een spreekwoord, dat men in moest leveren.

### Voetbalvriend

In 1928 hield Van den Bosch het voor gezien. Hij verkocht het etablissement aan Rudolph Bor, die het in 1932 alweer verkocht aan Leonard Reijgersberg. Deze verkocht het op zijn beurt enkele jaren later aan een voetbalvriend van zijn zoon Sjonnie: Piet Beugelaar.

### The Corner

Beugelaar verzor een betere naam voor het etablissement: café The

Corner. Een goede naam omdat het café op de hoek van de Veerstraat lag, maar ook omdat het mede door deze naam direct het stamcafé werd van BFC. Het was eveneens het vaste honk van een kegelclub en van een biljartvereniging. In 1950 verkocht Beugelaar het café aan M. van Stiphout, die het op zijn beurt rond 1960 verkocht aan I. Gerwig. Gerwig heeft het café gehad tot het in 1980 gesloopt werd om plaats te maken voor het Veerplein, met McDonald's en de Broektiiek.

### Bronnen:

plaatselijke en regionale kranten en het gemeentearchief.

Eric Bor



■ Café The Corner in 1971 (fotocollectie Winthorst).

## UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



### Ingekwartierd tussen de koeien

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd i.v.m. oorlogsdreiging in heel Nederland een algehele mobilisatie afgekondigd. Bijna twee jaar lang waren (vanaf medio september 1914) militairen ingekwartierd op de melkboerderij Oud-Bussem te Naarden. Enkele koeienstallen (én hoozolders) deden dienst als onderkomen. Geslapen werd in 'houten kribben' (soldatenbedden). In aparte houten gebouwtjes zaten onder meer de keuken, soldatenkantine en onderofficierskantine.

FOTO EN TEKST: GEMEENTEARCHIEF GOOISE MEREN



■ Hoek Brinklaan/Veerstraat in 1974; nu het Veerplein.



■ Villa Delta, getekend door Teus de Jager, een jonge knecht van S.H. Veer.