



Klassenfoto uit 1966; linksboven de auteur van dit artikel

redelijk gemêleerd. Eén leerling werd regelmatig gebracht door de chauffeur van zijn vader, compleet in uniform met pet, en daar waren we toch wel een beetje jaloers op! En dan de meesters en de juffen. In de jaren zestig waren de onderwijzers sterk in de meerderheid en de onderwijzeressen juist in de minderheid, precies het tegendeel van nu. In het algemeen werd er goed lesgegeven op de Marijkeschool. Er waren beslist minder regels, minder

toetsen en minder lastige ouders. En dus waarschijnlijk ook minder stress.

Ik herinner mij in grote dank een aantal leden van het onderwijzend personeel van de Prinses Marijkeschool uit de tijd dat ik de school bezocht: de dames Tenge, Strik en Wolters en de heren Bax, Koornneef, Stam, Heins, Van 't Hart en Wolthuis, die we Harry mochten noemen.

Alle foto's bij dit artikel zijn afkomstig uit de eigen collectie van de auteur

Gevonden!

In het vorige nummer stond een foto van het beeld 'vrouw met kind' van de Bussumse kunstenaar en restaurateur Ben Hosman. Standplaats onbekend, stond erbij. Mr. R. (René) J.W.J. Meyer uit Bussum heeft het raadsel voor ons opgelost. Hij schrijft: 'Aan het kasteel op de achtergrond te zien bevindt het zich in de tuin van het Huis De Voorst in Eefde, eigendom van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.'

