

Bussum in boeken

In deze rubriek bespreekt Klaas Oosterom recente en minder recente boeken die passen bij de onderwerpen in dit nummer.

De boeken kunnen in het Documentatiecentrum van de Kring ingezien worden. Ze worden niet uitgeleend.



Een villadorp in benarde tijden 1914-1945

Deel 2 van 'Buitengewoon Bussum', van hand van de Bussumse historicus Paul Schneiders. In dit royaal geïllustreerde boek van 118 pagina's zijn 37 pagina's gewijd aan de oorlogsperiode, waaronder een chronologisch overzicht van de jaren '40 - '45. Uitgave Boekhandel Los. 2006. De complete serie van drie is nog bij Los te koop.

Metterdaad

Vijf jaar onderdrukking en verzet in Bussum door Joan Bruineman. Dit boekje werd in 1985 door Walden uitgegeven, tegelijk met een tentoonstelling in Spant! Bevat tientallen interviews met ooggetuigen en een lijst met omgekomen verzetsmensen. Leo Platvoet schrijft over de NSB en de gemeenteraad. 76 pagina's en 18 afbeeldingen.



O, dat Wintertje '45

Een luchtig stripboek over het Gooise gezin Pottelbergh in oorlogstijd door Van Ribbentel-Magerbuick (ps. van John Kennis uit Naarden). De afbeelding geeft een idee van de stijl. Zakboekje dat in februari 1945 illegaal verscheen bij Van Tulpebol & Pulpeknol en direct na de bevrijding werd herdrukt bij Kleur en Beeld te Laren.

Over Leven

Herinneringen aan de oorlogsjaren in Gooi, Eemland en Vechtstreek. Met 24 verhalen en dagboekfragmenten, waaronder verschillende uit Bussum.

En: Hoe in 17 plaatsen rond 5 mei 1945 de bevrijding plaats vond. Mooie, geïllustreerde uitgave van Schuyt & Co uit 1995.

