



Nassaulaan, vanaf de Brinklaan



Brinklaan
richting Naarden,
links Nassaulaan,
rechts Havenstraat



Haven met S.H. Veerbrug met op
de achtergrond de torens van de
St. Vituskerk en de Wilhelminakerk



Haven met toren van de St. Vituskerk

De haven van Bussum

De eerste haven van Bussum dateert uit 1796; kort na 1800 werd de vaart doorgetrokken tot aan de Havenstraat. In het midden ervan lag een driehoekig weiland genaamd De Veerkamp, eigendom van Simon Hendrik Veer. Aan de noordkant van dit weiland werd in 1884 over de vaart een voetgangersbrug aangelegd, om de molen (Brinklaan hoek Nieuwe Englaan) te verbinden met de vele blekerijen aan de overkant (Lammert Majoorlaan). Deze brug heette officieel de S.H. Veerbrug, maar was bekend als de Wethoudersbrug.

Havenstraat



Haven met molen

Om de Veerkamp te kunnen bereiken werd een duiker aan de Havenstraat geplaatst met een damhek. Daardoor konden schepen niet rondvaren, en deden slechts kleine schepen Bussum aan.

Er waren twee loswallen: een aan de Brinklaan, ter hoogte van het huidige Palladio, de andere aan de Havenstraat bij het Wilhelminaplantsoen.

In 1899 werd het deel van de zanderijsloot vanaf de huidige Nieuwe Raadhuisstraat gedempt, en werd het resterende weiland tot aan de Brediusweg uitgegraven.



De haven

Aldus ontstond een 'echte' haven, en een grote kale vlakte tot aan de Havenstraat. Hier ontstond later het Wilhelminapark.

In 1939 was de situatie zo gewijzigd dat besloten werd de haven geheel te dempen. In de jaren vijftig besloot men op deze gedempte haven het nieuwe gemeentehuis te vestigen. Door het toenemende aantal auto's werd de parkfunctie van het Wilhelminapark gewijzigd in parkeerterrein.



Wilhelminapark, 1904

De Wilhelminafontein stond oorspronkelijk op de Brink; het was een geschenk van de burgerij van Bussum in 1898. Door het drukke (bus)verkeer was er op de Brink geen plaats meer voor: in 1923 werd de fontein verplaatst naar de noordzijde van het Wilhelminapark.

Het Wilhelminapark veranderde in 1953 in een weekmarktterrein; de fontein werd gedemonteerd en opgeslagen op de gemeentewerf. Op initiatief van een aantal burgers is in 1988 de gerestaureerde fontein opnieuw geplaatst, nu aan de zuidzijde.

In de fontein is veel symboliek verwerkt, o.a. in de keuze van het hardstenen materiaal, de afsluiting met de kroon, de familiewapens van Oranjetelgen, Wilhelmina (ruitvorm), Bussum (vijf boekweitkorrels) en Holland (rode leeuw met blauwe tong, met stedenkroon).



De Wilhelminafontein op de Brink



Havenstraat,
postkantoor

Postkantoor Havenstraat

In 1906 vestigden de Posterijen zich in de Havenstraat. De linkerhelft van het postkantoor deed dienst als ambtswoning. Na de opening van het nieuwe postkantoor aan de Huizerweg in 1933, werden de gemeentelijke afdelingen Burgerlijke Stand en Sociale Zaken ondergebracht in het oude postkantoor aan de Havenstraat. Het pand is gesloopt begin 60er jaren.



Havenstraat richting Brinklaan

Brinklaan

Brinklaan



Brinklaan bij Nieuwe Brink richting Naarden; achter de hardstenen paaltjes rechts bevond zich het oude Raadhuis



Brinklaan met rechts de Veerstraat, in de richting Havenstraat, rechts Café Delta, nu McDonalds, links nu de bibliotheek; in de verte slagerij Hogenbirk, op de hoek van de Veldweg



Brinklaan, rechts Veerstraat; de voormalige slijterij links brandde in 1984 af

Einde wandeling