



Villa Nassau

Veldweg

Veldweg

Door de aanleg van de spoorlijn werd in 1873 de verbinding van de Veldweg met de Meentweg afgesneden. Het is een van de oudste wegen van Bussum. Aan de noordzijde grensde de weg aan de tuin van Villa Nassau. Aan de zuidkant lagen de akkers van Jacob Majoor, in 1878 grotendeels verkocht voor de bouw van Pensioonaat Mariënborg. Dwars erop was aan het eind (beginnend bij Los en Den Uyl) de Veldstraat (nu Veldweg). Waar nu het parkeerterrein is, stonden 16 huisjes.

Links op de hoek werd in 1893 een Bewaarschool gebouwd, van 1895-1923 in gebruik als School met den Bijbel; later vestigde zich hier drukkerij Wetter.



Veldweg richting
Nassaulaan



Slagerij Hogenbirk

Op de Brinklaan hoek Veldweg zat slagerij Hogenbirk, de ingang lag aan de Veldweg. De slagerij werd in 1924 gesloopt, en ook Veldweg 3 en 7 t/m 13. Op de plek van de vier woningen werd door de Vrije Evangelische Gemeente in 1931 een kerkgebouw gebouwd, architect E. van Tuil. Dit ontwerp is in 2007 aangepast voor de antroposofische Christengemeenschap. De hardstenen paaltjes tegenover de kerk zijn afkomstig van het oude Raadhuis.

Raadhuis

In 1817 scheidde Bussum zich af van Naarden en werd een zelfstandige gemeente. De eerste jaren werd als raadhuis een kamer gehuurd. Deze raadhuisjes bevonden zich achtereenvolgens op twee locaties aan de Brinklaan tegenover Mariënburg. Het centrum lag destijds rond de St. Vituskerk en Brink, Huizerweg en Laarderweg.

Brinklaan



Brinklaan richting Naarden (ter hoogte van de Nieuwe Brink), rechts de hardstenen paaltjes vóór het raadhuis

In 1882 besloot de raad een nieuw gemeentehuis te laten bouwen, waarin tevens een post- en telegraafkantoor met directeurswoning, bergplaats voor blusmiddelen en bewaarplaats voor gevangenen. In 1883 werd een prijsvraag uitgeschreven, het plan van de Bussumse bouwkundige J.F. Everts won. Het gemeentehuis werd op een verhoogd stuk grond geplaatst, om de belangrijkheid ervan aan te geven.



Raadhuis

Na een raadsvergadering in 1884 nodigde de burgemeester de raadsleden, wethouders en de gemeentesecretaris uit hem te volgen en de eerste steen van het gebouw te leggen. Het bouwterrein was feestelijk versierd met vlaggen, de burgemeester hield een feestrede. Op een marmeren steen stonden in gouden letters al hun namen en allen legden een steen. Op 7 mei 1885 werd het nieuwe raadhuis geopend.

In 1906 werd het gemeentehuis te klein, en vertrok de PTT naar de Havenstraat. In 1932 werd aan het raadhuis een vleugel gebouwd, desondanks werd het begin jaren vijftig alsnog te klein.

In 1960 werd het raadhuis gesloopt. De hardstenen paaltjes met smeedijzeren kettingen staan nu aan de Veldweg en bij kwekerij Spaans aan de Meentweg.