

### Eslaan

In 1882 verkocht de heer Bredius de grond ten zuiden van de S-laan aan W.C. van Vliet, en die ten noorden aan Jan Corver; Jan Stap kocht de weg. In 1884 verkocht Stap de weg aan de gemeente. Stap wordt verondersteld de naamgever van de S-laan te kunnen zijn, maar het zou ook verband kunnen houden met de S-vorm van de laan. De naam werd tot 1890 gebruikt, daarna werd het Eslaan. De eerste villa's aan de S-laan hadden namen als Java, Sumatra, Borneo en Celebes en Insulinde.

#### Villa Anna Albertina, Eslaan 1

Gebouwd in 1885. De villa werd later eigendom van het R.K. kerkbestuur van de Mariakerk en verbouwd voor de zusters van de Agnesschool (huize St. Joseph); was daarna in gebruik als consultatiebureau van het Witgele Kruis. In 1972 werd het afgebroken en vervangen door de Rabobank.

Eslaan 4 werd in 1914 gebouwd in opdracht van Johan Henri Haust, fabrikant van beschuit en koek.



Villa Eslaan 4



Villa Anna Albertina



Villa Nicot

Villa Nicot, Eslaan 3  
Gebouwd in 1893 door Jan Stap, makelaar in tabak, uit Amsterdam. Jean Nicot, 16e eeuw, was de naamgever van nicotine. Jan Stap was in 1881 één van de prijswinnaars van de wedrennen op de Bussumse Heide. Na het overlijden van Stap werd de villa verhuurd en slecht onderhouden. Begin 70er jaren stortte de hele dakgoot naar



Familie Tramontina



Villa Insulinde, verhuurd aan de Christengemeenschap

beneden. Op de eerste verdieping groeide een boompje uit de vensterbank.

Aan de Eslaan 5 ligt de voormalige maar ingrijpend verbouwde tuinhuiswoning, behorend bij de aan de Vlietlaan gelegen villa Cornelishove, later 'De Riepel', inmiddels gesloopt.

Het werd van 1949 tot 1978 bewoond door de Italiaanse familie van terrazzowerkers Tramontina. Deze bestond uit

een ouderpaar met hun twee gehuwde kinderen, vijf kleinkinderen en een nichtje. Na het overlijden van de ouders keerde de familie in de jaren vijftig terug naar Mantiago (Italië).



Eslaan 10, Villa Tsjido, architect H.P. Berlage, afgebroken



Villa Insulinde, Esiaan 12  
Gebouwd in 1898 door C.F. van Linden Tol, oud Indië-  
ganger. Hij bracht op zijn terugreis djatihout mee, dat  
bij de bouw van de villa werd gebruikt. In 1974 door  
brand zwaar beschadigd, het djatihout brandde als  
een fakkel. Gesloopt.

Villa Soerabaya



Koetshuis en stal  
van villa Soerabaya,  
nu J en B auto's

Villa Soerabaya, Esiaan 16  
Gebouwd in 1895 door G.A. van de Pol, bouwkundige in Nederlands Oost-  
Indië. Hij noemde de villa Soerabaya, een nieuwe eigenaar doopte haar om  
in 'Hessen Cassel'. Soerabaya was een van de mooiste villa's van Bussum, met  
overdadig versierd houtwerk aan de dakrand. Bijzonder was de grote serre  
met uitzicht op de Vlietlaan en een jachtkamer.



Vlietlaan hoek Esiaan



Jongeman met lange jas  
en hoed (1982),  
Pieter D'Hondt  
(Utrecht, 1917-1997)



Villa Louise, Vlietlaan  
hoek Eslaan

stond Villa Corrie. Achter in het tweede steegje staat nog het voormalige koetshuis van Villa Corrie, nu in gebruik als garage. Daarna volgde Villa Cornelishove, gebouwd in 1880. Dit huis heette later Villa 'De Riepel' en vanaf 1907 Pension 'Benvenuta'. Het koetshuis ervan bestaat nog, is ingrijpend verbouwd en ligt aan de Eslaan 5.

In 1956 werd de villa gesloopt. Veel sloopmateriaal werd gekocht door de toenmalige bewoner van Eslaan 8, ten behoeve van de renovatie van zijn eigen villa: o.a. marmeren vloerplaten, houten lambrisering, vloerdelen en parket. Zelfs de rododendrons kocht hij op. De huidige flat is ontworpen door K. van den Berg.

## Vlietlaan

De Amsterdamse koopman W.C. van Vliet startte in 1874 -kort na de aanleg van de spoorlijn- met het bouwen van vijf villa's. Nu nog kan men aan de steegjes tussen de huidige woonblokken de perceelgrenzen van deze villa's herkennen. Van Vliet liet ook vijf villa's bouwen aan de S-laan en Villa Cornelishove aan de Vlietlaan. Het zandpad langs de spoorbaan werd later de Vlietlaan genoemd, naar Van Vliet.

De villa Eslaan hoek Vlietlaan heette oorspronkelijk Villa Louise. Daarnaast

## Vlietlaan



Villa Cornelishove,  
later Pension Benvenuta

Naast Villa Cornelishove stond Villa James Watt (1879). De villa werd gesloopt in 1923; in 1924 kwam hier een bedrijfspand met een binnenplein waaraan aan beide zijden naast elkaar 18 garageboxen stonden: de Autokluis van R.P.M. Kok. Daarnaast stond Villa Benjamin Franklin (1879), met een theekoepel uit 1910. In 1980 maakte dit perceel deel uit van het plan 'Olmenlaan': de villa werd afgebroken.



Café Karseboom en  
bioscoop Novum