



Nieuwe naam van ons blad

door Harry Klein

Als u dit Contactblad nr. 3 leest, is de deadline van 1 december 2004 voor het inzenden van een nieuwe naam van ons blad gepasseerd.

De Commissie is aan het werk geweest en heeft een voordracht gedaan aan het Bestuur, dat uiteindelijk de nieuwe naam bepaalt.

Op de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari 2005 van 16.00 uur-18.00 uur in ons Documentatiecentrum aan de Huizerweg 54, is de nieuwe naam onthuld door de voorzitter van de Historische Kring, Ruud van Iterson.

Het blad zal voortaan "Bussums Historisch Tijdschrift" heten, ingezonden door Joke Vos.

De Heilige Kindsheid*

door Netty Langemeijer-Lucassen

Op Katholieke lagere scholen in Bussum vierde men ongeveer in de jaren 1926-1938 het feest van de H. Kindsheid. De bedoeling was geld in te zamelen voor de Missie. Zoals blijkt uit het Kwartaalblad van de Historische Kring Laren was het de gewoonte dat de kinderen iedere week een cent meebrachten om dan op het feest verkleed mee te mogen lopen in

een optocht. In Bussum zorgden de Zusters van het Klooster Marienburg ervoor dat de ouders geld gaven als hun kind in de Processie wilde meelopen.

Als een meisje als Bruidje meeliep, kostte dat niets; die kleding had ze meestal al van de Eerste H. Communie of omdat ze reeds eerder had



Foto 1: Jongens en meisjes als Chinees verkleed met rechts de zusters