

gebrek aan leidsters kwam en er een einde aan kwam rond 1989.

De Cuneragroep

In 1948 werd in de H.Hartparochie de Cuneragroep opgericht. Met Guido Muller begonnen ze in een garage aan de Korte Godelindestraat. Die stond achter de woonhuizen tussen de winkels tegenover de kerk en de K.P.C. de Bazelstraat. Korte tijd later verhuisden zij hun kringhut naar de garage van de familie Braakman aan het Beatrixplantsoen. Na het gereedkomen van de H.Hartschool (nu de Hoeksteenschool) in 1951 konden ze zich daar op de ruime zolder vestigen. Voor kinderen onder de 11 jaar kwam er al gauw een kaboutervolk bij: ze kwamen de eerste tijd samen in de Hector Treubstraat bij de familie Best, tot ook zij in de school een eigen ruimte kregen. Hun leidster was jarenlang Ina van der Raay. Naast de kabouters runde zij ook een "Gidsenwinkel" op Koopweg 56, als tegenhanger van de Scout Shop van Groenhuijzen op Huizerweg 21. Tot zover de aanvullende informatie over de Gidsen.

Martin Heyne

Reactie van oud-hopman Martin van den Hoogen

De oprichting van de St. Willibrordgroep is mij nog goed bekend. Op een avond komt Aalmoezenier Weller met zijn bekende aankondiging aan de achterdeur "goed volk" de huiskamer binnen en vraagt mij en mijn ouders of ik zin heb

verkenner te worden. Het antwoord was na wat heen en weer praten natuurlijk "ja". Dat was in 1934. Hopman van den Brink en vaandrig Damien van Oostrum waren de oprichters van de troep. De horde was n.l. al in 1933 begonnen. Het hoofdkwartier was nog niet veel bijzonders. Een kelder onder het priesterkoor, waarin de lege miswijnflessen nog lagen opgeslagen. Met man en macht, ook de aalmoezenier hielp mee, heeft men maandenlang zand uit deze kelder met kruiwagens naar boven gebracht. Toen dat gebeurd was, werd er een houten vloer in gemaakt. Ook werd een zgn. "koekoek" met ramen gemaakt zodat er daglicht naar binnen kwam. Als laatste werden de patrouillehoeken op nieuw gestort beton gebouwd. Deze bestonden uit houten palen met rietmatten

Na een jaar of twee moest hopman Van den Brink in verband met zijn werk afscheid nemen en werd hij opgevolgd door hopman Oosterbaan. In het hoofdkwartier werd op woensdagavond gewerkt aan het behalen van de eisen van de klassekaarten en trainen voor de vaardigheden benodigd om een insigne te halen. De zaterdagdagen waren bestemd om in het gebied "de Eng" thans volgebouwd met Bussum-Zuid, het buitenspel te beoefenen. Dit bestond uit spoorzoeken, leren kamperen, natuurkennis opdoen enz. Uiteraard werd er ook gesport, zoals handbal, hardlopen en verkennerpas. In de oorlog werd de groep tijdelijk opgeheven om direct na de oorlog weer te beginnen. Jan

Terweijde en ondergetekende begonnen als hopman en vaandrig met frisse moed weer een groep verken- ners te vormen. Een groep die al gauw te groot werd zodat enkele jaren later een tweede groep gevormd moest worden. Helaas is vele jaren later de belangstelling voor het verkennen bij de jeugd minder geworden, zodat wij op enig moment een beslissing hebben moeten nemen met de Hubertusgroep te fuseren. Ook het gebrek aan leiders speelde een rol bij

dit besluit. Het leiden van een troep vereiste erg veel tijd. De programma's voor de woensdagavond en zaterdag- middag moeten worden voorbereid. Er zijn de ouderbezoeken om te praten met de ouders over hun kind, en de trainingen voor de weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp. Ik heb echter in de verkennerbeweging enorm veel plezier gehad en denk met genoegen aan deze tijd terug.

Martin van den Hoogen



De Willibroedgroep in Oldenzaal op weg naar hun zomerkamp in Tilligte in 1952.

Achteraan v.l.n.r. Rinus Smeink-fourageur, W. Cornel-aalmoezenier, Piet Smeink-vaandrig.

Daarvoor: n.n., Frans Bouvy, Arie Heemskerk, Ton Schweitzer, Gerard Veen-vaandrig, Bert Roest-fourageur, n.n., n.n., Karel Vos, Ton Jordans, Fred Groot, Aué.

Gehurkt: Bouvy, Huub Roest, Kees Kwaaitaal, Joop Welling, Wim Huis in 't Veld, Loek Kok, Jan Bernard, Martin v.d. Hoogen-hopman, Jac. Post, Goos Zwanikken.

Vooraan: Bart Schaapherder, Jan Huis in 't Veld, Jan Rosendahl, Antoon Heemskerk en Sjaak Schimmel