

Het boekje over de Hamerstraat

In het vorige nummer heb ik geschreven dat wij Joke Andriessen en Joke Vos begonnen waren met een boekje over de Hamerstraat. Dankzij de hulp van veel (oud) bewoners zijn wij erin geslaagd een leuk boekje te maken. Je staat versteld hoeveel industrie er in een straat heeft gezeten. Om een paar voorbeelden te noemen: boeren, kruidenierswinkeltjes, een atelier, garage's, een bier- en limonadefabriek, een bibliotheek, de bakkerij van Walden en natuurlijk de molen. Vele jaren zijn we ervan uitgegaan dat de molen stond ter hoogte van Hamerstraat 106/108. Na intensief speuren en de hulp van de heer Dirk Dekema van het archief in Naarden zijn we er echter zeker van dat de molen stond aan de oneven kant

en wel ongeveer ter hoogte van het huisnummer 95 nu. Ook weten wij dat de molen de naam "De Wandelaar" kreeg toen hij voor de laatste keer verhuisde naar de Eng. De naam "De Wandelaar" was echter in 1915 al bekend bij de familie Bakker want toen hadden ze een hoenderfokkerij met die naam in de Hamerstraat. We vonden deze gegevens in een adresboek uit 1915. Op 17 november hebben we ons boek ten doop gehouden in de Laarwijk. U hebt daar ongetwijfeld iets over gelezen in de krant. Alhoewel het een hele klus geweest is mag het resultaat er zijn. Misschien een aanmoediging voor anderen om hun straat ook eens onder de loep te nemen.

De excursie naar Weesp

Zaterdagmiddag 22 september j.l. was onze excursie naar Weesp. Om 2 uur troffen we elkaar bij het gemeentehuis, waar we werden opgewacht door onze eigen gids die middag.

Deze meneer nam ons eerst mee naar buiten waar hij ons op bijzonder enthousiaste wijze vertelde over het gebouw en zijn bijzonderheden. Daarna was de binnenkant aan de beurt. Ook hierover wist onze gids ons veel te vertellen. Maar het hoogtepunt vormde de tentoonstelling over het Weesper porcelein. We konden op ons gemak alles bekijken en indien nodig werden onze vragen beantwoord.

Na afloop zijn we met elkaar nog iets gaan drinken in Weesp en iedereen was het erover eens dat zo'n excursie voor herhaling vatbaar is. Dus wie weet tot de volgende keer.



Chocoladepot waarschijnlijk gemaakt rond 1762