

kabouters, de laatsten hoorden nu bij de Callunagroep. Op de dag van ons huwelijk op 16 juli 1960 vormden de jongens en meisjes een erewacht bij de kerk en het gemeentehuis te Naarden. Dat haalde de krant, De Gooi- en Eemlander.

Ook na ons vertrek naar Terneuzen bleven wij actief, Wim bij de zee-verkenner, ik verzorgde de z.g. postbrieven voor de Blauwe Vogels: verspreid door het land wonende gehandicapte kabouters die zo thuis toch meededen aan het spel van verkennen.

Nu, 56 jaar na die eerste stap op het scoutingpad, kijk ik nog altijd met vreugdevolle nostalgie terug op mijn padvinderijtijd in Bussum. Overbodig te melden dat onze beide zoons eveneens jarenlang welp en later verkenners en leider zijn geweest.

Inge Schouten-Reckman

Oplossing puzzel

1. De Koelit
2. Eslaan
3. Brikettenfabriek
4. Olavhuis
5. Reinier van Suchtele van der Haare
6. De Kleine Johannes
7. Eendracht
8. Sluyser
9. Hoge Zandweg
10. Acer Sacharinum
11. Spiegelheuvel
12. Palace
13. Everts
14. Lammert Majoor
15. Schimmel



16 juli 1960. Huwelijk Inge Reckman en Wim Schouten

De Bordes

Haspels