

1940 - 1945

Herinnert U zich nog dat:

- veel levensmiddelen en kleding op de bon waren en later zelfs niet meer verkrijgbaar;
- men het persoonsbewijs bij zich diende te dragen;
- de gaarkeuken soep verschaftte;
- de surrogaatthee van het merk "Santé" niet te drinken was;
- sigarettenrokers tabaksplanten kweekten in hun tuin;
- men zich kon wassen met "luchtgevulde" zeep;
- de huisvrouw rogge in het water kookte en de rogge in de koffiemolen werd gemalen;
- aardappelen in de schil werden gegeten;
- huisvaders in opdracht van de Duitsers spijkerwacht hadden om te voorkomen dat de banden van hun auto's werden lek gereden;
- de "Tommy's" hoog in de blauwe lucht te zien waren op weg naar Duitsland;
- bekende mopje van een Duitser die een Nederlander ondervroeg en het kennelijk niet begreep. "Was sagen sie?" vroeg hij waarop hij als antwoord kreeg "een kisse voor je baas....."
- veel huismoeders "de boer" opgingen op fietsen met houten banden of tuinslangen, teneinde wat voedsel te bemachtigen.
- evacués uit Arnhem en Groesbeek in Bussumse gezinnen werden ondergebracht;
- men zonder Ausweiss 's avonds na acht uur niet meer op straat mocht;
- op een vroege morgen bij een razzia veel mannen van huis werden gehaald;
- men elkaar waarschuwde als weer eens fietsen gevorderd werden zodat de fietser snel een zijstraat in kon;
- om te voorkomen dat bij een bombardement veel glasschade zou worden aangebracht, de ramen werden afgeplakt met repen papier;
- verduisteren onze plicht was;
- in het geheim naar de engelse zender werd geluisterd;
- het zweedse wittebrood als manna uit de hemel kwam, al moesten wij er wel lang voor in de rij staan;
- in de gedropte voedselpakketten ook vleeswaar was en al gauw gezongen werd: porrekie....porrekie....vlees in blik;
- in veel gezinnen vurig werd gebeden om vrede;
- er een grote saamhorigheid was;
- de bevrijders lachend en zwaaiend ingehaald werden.

Ina de Beer



8 mei 1945 - de bevrijding