

Tijdens het doorbladeren van een oud boek dwarrelde een papier-
tje op de grond.

Opgeraapt staat netjes !

Er stond nauwelijks iets op en was slecht leesbaar. Thuis bij
fel zonlicht en onder een loupe verscheen de volgende boodschap.

*Mijn Heer Wachtels geliefde mij Een van 210 pond rog in 3 zak gemerkt
G.V.E. en 110 pond turf in 2 zak gemerkt G.V.E. op de molen te Bushum
Bussum den 25 November 1852 -*

En het besten van het zelfde

5,17½	
2,96½	
8,14	18,15

Mijn Heer Wachtels geliefde mij Een van 210 pond rog in
3 zak gemerkt G.V.E. en 110 pond turf in 2 zak gemerkt
G.V.E. op de molen te Bushum

Bushum den 25 November 1852

En het besten van het zelfde

5,17½	
2,96½	
8,14	8,15

Eigenlijk niets bijzonders, een beetje geheimtaal.
G.V.E. wat kan dat betekenen ? Misschien Gijsbertus Van Eijden
geboren 1811 te Naarden, bakker te Bussum, wonende in huis nr.
84. Een man kort van woorden, die iets op de molen te Bussum
wil laten gereed zetten en als groet vermeldt "En het besten
van het zelfde..."

We zien ook wat "rog" en turf kost.

En Wachtels ? Misschien Cornelis Hendrik Wachtels geboren 1778
te Amsterdam, beroep secretaris en diaken van de Nederlands
Hervormde Gemeente.

Je kan er van alles omheen fantaseren.
Gegroet en het besten van het zelfde.

G. Langemeijer