

SCHENKING  
FREDERIK VAN EEDEN-  
GENOOTSCHAP

Kortgeleden kwam een zand-  
stenen kop, afkomstig van  
het terrein van Van Meurs,  
voorheen het Walden van F.  
van Eeden boven water.

De boswachter van Bantam  
had het pronkstuk ooit  
meegenomen en een plaats  
in de tuin van de boswach-  
terswoning gegeven, waar  
weer en wind hun werk de-  
den.

Van zijn voetstuk gevallen  
werd het weer ontdekt door  
Kunsthandel Goylant (Kapel-  
straat Bussum), die het  
stuk schonk aan het Van  
Eeden-genootschap.

Aan de heer Van Suchtelen  
(zoon van Nico van Suchtelen  
de eerste voorzitter van het  
Genootschap in 1934) thans  
de opgave om in de fotocol-  
lectie hopelijk het volledi-  
ge beeld te ontdekken.

T.z.t. volgt de nadere informatie daaromtrent.

Tot de verbeelding spreekt uiteraard, dat de kop tientallen jaren  
bij de boswachterswoning van Bantam, het geliefde wandeloord van  
Van Eeden, 'tentoongesteld' stond, Bantam waarover zo dikwijls in  
de Dagboeken gesproken wordt. Een enkel citaat mogevolgen (afkom-  
stig uit BUSSUM DOOR SCHRIJVERSOGEN, een noot bij pg. 23)

Bantam geliefd wandeloord : vgl 15-3-1899 "We wandelden op Bantam en dat is een grote aanwinst, zulk  
een prachtig park vlak bij ons". 3-6-1901 "Gisternacht de hei-leeuwerik gehoord, op de wandeling in 't overbos van Ban-  
tam. Het was prachtig". 12-10-18 "Mooi herfstweer. Ik wandelde gister op Bantam. Het stille herfstpark, de spiegelende  
vijver en de gele essen bladeren, een laantje met donkere juniperus, oude vreemd gevormde bossen". 5-2-19 "Zondag heb  
ik 2 uren schaatsen gereden, op den vijver in 't bos van Bantam". 15-5-22 "Op een wandeling met Truida op Bantam ont-  
moette ik den eigenaar van Schaepenburg, juist op 't moment dat ik op zijn verboden grond liep. Hij groette niet en liep  
lomp voorbij. En ondanks al het schoons was mijn dag bedorven". 8-11-23 "Ik schreef een artikelje over Bantam en over..."

Het artikelje kan het gevolg zijn van de dreiging boven Bantam, die  
we lezen in het Dagboek medio oktober 1923 (dat ook toen al stukken  
natuur dreigden te verdwijnen) :

15-10-23 "Vandaag zag ik een kwaad teken. Een groepje mensen aan de weg bij Bantam, die over 'percelen' praatten.  
Dat wil zeggen dat het heerlijke stukje bos, het prachtige Bantampark verkocht wordt. Mijn retraitsbos, waar ik [...] wan-  
delde en mediteerde."



Marcus van der Heide