

## LEZERS REAGEREN

### Hendrik Theodorus Boelen

Het is interessant dat wij nu, door het artikel in het CONTACTBLAD van oktober 1985, wat meer weten over deze bewoner van villa SPIEGELHOEVE. Tot nu toe was H.Th.Boelen in Bussum vooral bekend als een van de promotors van 't villadorp Bussum in de jaren rond 1880.

Reeds in 1874 liet hij Spiegelhoeve bouwen, één van de oudste villa's in het Spiegel. Spiegelhoeve lag bij de Nassaulaan spoorwegovergang, ongeveer ter plaatse van het huidige plantsoentje. Rond 1900 werd de villa afgebroken. Dankzij de heer Bouwman aan de Huizerweg beschikken wij nog over een foto van dat oude huis, gefotografeerd door zijn grootvader.

In 1878 schreef Boelen in de krant dat de Lindelaan de roem van Bussum uitmaakte en betaalde prompt f 100,- toen er geld nodig was voor de begraving van die laan.

Hij was verbonden aan het dagblad DE AMSTERDAMMER en schreef daarin zijn "Gooische Schetsen" met de duidelijke bedoeling de Amsterdammers naar Bussum te lokken. Lyrisch schrijft hij in 1874 :

*" De Spiegel in Bussum is in alle opzichten een schilderachtig oord. De wegen zijn er nogal menigvuldig, maar niet breed, kronkelend en allen zeer dik zanderig, verder bijna overal bouwland, meest rogge, boekweit wit bloeiend en aardappelen, aardig omlijst door boschaadjes van eikenhakhout. Hier en daar belangrijke hoogtes van half begroeide, half naakte duingrond en dat alles opgevrolijkt door nederige huisjes en hutjes, soms in allergrilligste vorm daar neergegoid. Daarbij hier en daar brem, braam en dopheidestruiken en heuveltjes met talloze wilde viooltjes. Waar De Spiegel een weinig meer bearheid was, vond men een enkel weiland en fraai beuken-, sparren- en larixhout. "*

In Hotel Nieuw Bussum hield de dichter op 27 april 1877 een voordracht "Mijn broer de Minister", een blijspel in 3 bedrijven.

Over dat Hotel Nieuw Bussum (thans liggen daar de Oranjeflats) schreef hij :

*" Het Hotel Nieuw Bussum ligt in een goed aangeslagen maar nog jeugdig plantsoen, trouwens alles wat men hier ziet is nog slechts drie jaar hoogstens oud. De gezichten uit dit hotel zijn naar alle windstreken, vooral op de bovenste kamers wezenlijk zeer riant. Naast het hotel staat een flinke stalhouderij, met o.a. een stal voor wel 20 paarden. In de tuin aan muziekkiosk en daarvoor een grooten houten tent. "*

Boelen was een voorvechter voor het behoud van het landelijk schoon in Bussum, waardoor hij nogal eens in conflict kwam met de grond- en huizenspeculanten van die tijd. Zijn Bussum is verdwenen, doch dankzij zijn nauwkeurige beschrijvingen hebben wij een prachtig beeld hoe het eens was.

Een nader onderzoek over hem en zijn werk kan mogelijk nog waardevol materiaal voor Bussums historie opleveren. Van beroep was hij cargadoor en scheepsreder in Amsterdam. In 1906 woonde op de Lindenlaan nummer 17 een Jacobus Boelen, eveneens cargadoor. De familienaam Boelen komt in Amsterdam nog veelvuldig voor. Het lijkt redelijk te veronderstellen, dat er in de familie nog het een en ander bewaard is gebleven over zijn werk, misschien wel de Gooische Schetsen.

Wie van onze leden wil zich daar eens in verdiepen?

November 1985

G.M. Langemeijer