

Een groot verlies voor den A.N.W.B.

BUSSUM. — Zaterdag is alhier, na een korte ongesteldheid, in den ouderdom van 50 jaar overleden, mr. A. W. Stork, directeur van de afd. Toerisme van den A. N. W. B.

In 1917 was mr. Stork voor het eerst met den A. N. W. B. in aanraking gekomen. Hij was destijds ambtenaar van het O.M. aan het kantongerecht te Leeuwarden en bezocht daar voor kantongerechtszaken, veel den omtrek. Sedert zijn jeugd kende hij trouwens de provincies Friesland, Groningen, Drente en ook Twente goed.

Toen hij hoorde dat er plannen bestonden voor een wandelweg in het Noorden, maar dat die niet zouden worden uitgevoerd, omdat er niet genoeg natuurschoon was, stelde hij een route samen en zond het ontwerp naar den A. N. W. B. De hoofdconsul, de heer G. A. Pos, kwam over en de route van den wandelweg Leeuwarden - Groningen - Assen - Heereveen - Leeuwarden werd samengesteld.

Drie jaar later, toen mr. Stork substituut-officier van justitie bij de rechtbank te Winschoten was, werd hem te Groningen een zetel in het algemeen bestuur van den A.N.W.B. aangeboden. Op de eerstvolgende algemeene vergadering, die hij bijwoonde, wist de heer Pos hem te bewegen een functie aan te nemen, die door de uitbreiding van den Bond zeer noodig was geworden. Men zocht namelijk een kracht, die zoowel verstand had van kaartbeschrijving als van juridische aangelegenheden. De heer Stork vestigde zich te Bussum.

Mr. Stork heeft vóór de reorganisatie van den bond, toen hij nog plaatsvervangend hoofdconsul was, o.a. het zoo populair geworden boekje: „Wandelingen in het Gooi en omstreken” geschreven. Het succes van de wandelingen in het Gooi in den zomer van dit jaar, was eigenlijk alleen te danken aan het werk van mr. Stork en beteekende voor hem een groote voldoening.

Bussumsche Courant
december 1930

Bovendien zijn de reiswijzers van Frankrijk, Spanje en Duitschland, en andere landen in Europa door mr. Stork samengesteld.

Een eenige dagen geleden in Drente op een onderzoekingstocht opgedane kou, heeft tenslotte dit leven, dat behalve voor zijn huisgezin van zoo groote beteekenis was voor het toerisme in Nederland en voor het Gooi, plotseling afgesneden.

WANDELINGEN EN RIJWIELTOCHTEN IN

HET GOOI

EN OMSTREKEN

DOOR

Mr. A. W. STORK
PLAATSVERVANGEND HOOFDCONSUL
VAN DEN A. N. W. B.



3e UITGAVE

12e-27e DUIZENDTAL

1929

A. N. W. B. TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND
HOOFDCONSULAAT: KEIZERSGRACHT 588-590 - AMSTERDAM
SECRETARIAAT: PARKSTRAAT 18 - S-GRAVENHAGE