

## Van 29 naar 10 namen: top 10 straatnamen bekend

De top 10 van de straatnamen voor Buurtschap Crailo is bekend!

De longlist bestond uit 29 namen van bijzondere Gooise vrouwen. De hele maand oktober kon er gestemd worden op deze lijst. De namen uit de top 10 gaan zeker gebruikt worden voor de straatnamen in Buurtschap Crailo.

### Top 10 met toelichting

#### 1. Léonie Sazias

Rotterdam 27-07-1957 - Hilversum 03-10-2022.

Léonie Sazias was een Nederlands parlamentslid, beeldend kunstenaar en tv-presentatrice. In 1980 reageerde ze op een oproep van Veronica, die op zoek was naar een nieuwe omroepster. Toen zij tot haar verrassing bij de screentest werd uitgekozen uit achtduizend jonge vrouwen, koos zij voor een carrière in de televisiewereld. Vanaf 1981 tot medio 1989 was Sazias o.a. ook actief als producer voor Veronica. Ze had een eigen atelier, waar ze deed aan beeldhouwen, houtsnijden, tekenen, schilderen en meubel maken. In 2006 kwam ze in de Hilversumse gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was Sazias lijsttrekker voor Hart voor Hilversum (HvH).

In 2015 nam ze deel aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland als lijsttrekker van Hart voor Holland. Tijdens de verkiezingscampagne voor 50PLUS in 2017 kon Sazias niet actief meedoen; er werd darmkanker bij haar geconstateerd. Eind maart 2021 verliet ze de Tweede Kamer. Bij haar afscheid werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

#### 2. Jo Muurling – Bruine

Geboren 02-02-1895 - overleden 02-03-1971.

Jo(hanna) P. Muurling-Bruijne was een verzetsstrijdster. Zij verzette zich tegen de Duitsers en bood een onderduikadres. Zij woonde vanaf 1938 in Hilversum.

#### 3. Els Pereira – d'Oliveira

Hilversum 14-12-1913 - Bussum 01-05-1998.

Elsa Pereira-d'Oliveira studeerde in 1938 af in de geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1942 op een gynaecologisch proefschrift. In de Tweede Wereldoorlog werkte zij aanvankelijk als assistente in het Wilhelmina Gasthuis. Toen zij haar beroep niet meer mocht uitoefenen, ging zij in de huishouding werken. Vanaf halverwege de jaren vijftig schreef zij verscheidene populair wetenschappelijke boeken over medische onderwerpen en seksualiteit, gaf zij cursussen, lezingen en medische adviezen op de radio en in het tijdschrift 'Moeder' en bekleedde diverse maatschappelijke functies, onder andere bij de Phelps stichting en de Bond van Ouders van Spastische Kinderen (BOSK). Haar literaire werk is bekroond door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Elsa Pereira is 37 jaar huisarts geweest in de gemeente Bussum.

#### 4. Biny Patto

Geboren 05-01-1917.

Grietje Sbina Marianne (Biny) Patto was een verzetsvrouw en Joodse koerierster. Zij haalde de kopij op, stencilde de krant bij stomerij De Boer in het Spiegel en bracht de krant daarna rond.

#### 5. Cissy van Marxveldt

Oranjewoud 24-11-1889 - Bussum 31-10-1948.

Cissy van Marxveldt, pseudoniem van Setske de Haan, was een Nederlandse schrijfster. Onder haar pseudoniem werd ze bekend door haar vooroorlogse meisjesboeken, die zich grotendeels in de 'betere

milieus' afspeelden. De boeken over Joop ter Heul zijn haar bekendste boeken.

6. **Anna Singer – Brugh**

Geboren 30-10-1873 - overleden 1962.

Anna Singer-Brugh had een grote liefde voor kunst (fervent verzamelaar van kunstobjecten), muziek en andere culturen. Ze trouwde met kunstenaar William Singer met wie ze in 1901 naar Laren vertrok. Na het overlijden van haar man besluit Anna de 'Singer Memorial Foundation' op te richten om meer mensen van de kunstcollectie van het paar te kunnen laten genieten. Hiervoor stelde ze fondsen en de villa De Wilde Zwanen beschikbaar dat leidde tot het Singer Museum. Zij was haar tijd ver vooruit, toen ze in 1956 de villa De Wilde Zwanen openstelde voor publiek: niet alleen om de kunstcollectie van de Singers te kunnen bezichtigen, maar ook om naar muziek te komen luisteren in de aangebouwde concertzaal. De combinatie van podiumkunsten en beeldende kunst onder één dak, in een mooie, klassieke omgeving, is tot op de dag van vandaag bijzonder.

7. **Jo van Gogh – Bonger**

Geboren 04-10-1862.

Na de dood van haar man Theo van Gogh, vestigde Jo van Gogh-Bonger zich – met alle schilderijen, tekeningen en brieven van haar eveneens overleden zwager Vincent van Gogh – in Bussum. In haar dagboek schreef ze, dat ze Theo's taak wilde volbrengen: het werk van Vincent onder de aandacht brengen. Dit deed ze door het werk te exposeren, uit te lenen en soms ook te verkopen.

8. **Adrie Lasterie**

Hilversum 16-12-1943 - Naarden 22-03-1991.

Adrie Lasterie was een succesvolle zwemster. Lasterie trouwt op 3 november 1965 in Hilversum met wielrenner Cor Rutgers. Lasterie nam deel aan de Olympische Zomerspelen van 1964, waar ze een zilveren medaille won met het Nederlandse team 4 × 100 m wisselslag. Ze zwom het vlinderbeen in de eerste manche, maar zwom niet in de finale, waar Ada Kok haar plaats innam. Ze won ook drie gouden medailles op de 1962 European Aquatics Championships. In 1961-1962 zette ze vier Europese en tien nationale records in verschillende freestyle en medley evenementen.

9. **Annie Bartels – Striethorst**

Amsterdam 26-03-1886 - Ravensbrück 29-01-1945.

Johanna Antoinia Maria (Annie) Bartels-Striethorst was een verzetsstrijder, die ook na de arrestatie van haar man (1941) in Laren onderduikers hielp. Gedurende de rest van de oorlog verborg zij vijf Joden in het pand. Op 16 februari 1944 werd er een inval gepleegd in het huis, waarbij slechts één van de Joden wist te ontsnappen. De anderen, inclusief Bartels-Striethorst, werden gedeporteerd naar concentratiekampen en vernietigingskampen. Zij overleed op 29 januari 1945 in het concentratiekamp Ravensbrück, ze was toen 58 jaar.

10. **Mejuffrouw Boom**

Maarsseveen 14-05-1872.

Louise M.E. ('mejuffrouw') Boom was de oprichtster van de eerste particuliere fröbelschool (5 januari 1897) in Hilversum, De Kindertuin. Zij begon de privé-onderwijsinstelling onder de naam Wilhelmina-Fröbelschool1 in een woning aan de Torenlaan 1a met welgeteld acht leerling. Toen de woning aan de Torenlaan te klein werd verhuisde de nieuwe school naar de Witte Hullweg nr. 10 (nu Dudokpark 10, Hilversum). Zij ontwikkelde nog meer nieuwe initiatieven, er werden ook zanglessen gegeven door beroepsleerkrachten en mejuffrouw Boom ontfermde zich over kinderen en jongeren wier ouders in voormalig Nederlands-Indië woonden en hun kinderen naar Nederland stuurden om daar lager of middelbaar onderwijs te volgen.